

Onthulling oorlogsplaquette Itteren

In september 1944 werd Zuid-Limburg bevrijd en kwam hier een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Heemkunde Itteren heeft onderzocht welke Itterse slachtoffers zijn gevallen in deze oorlog. Hiervoor zijn nabestaanden en diverse bronnen geraadpleegd om achter het verhaal te komen van ieder slachtoffer.

Op zaterdag 29 september a.s. zal Heemkunde Itteren hier aandacht aan besteden om de historie van Itteren levend te houden.

Om 17:00 uur verzamelen nabestaanden en betrokkenen zich om de verhalen van toen nog eens met elkaar te delen.

Om **18:00 uur** wordt een **plechtige Heilige Mis** gehouden onder leiding van eerwaarde heer pastoor P. Backus. Het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia met zangeres Mieke van Lith zal speciaal liederen vanuit de oorlogstijd ten gehore brengen.

Na de Mis, rond **19:00 uur**, zal de ceremonie van de **onthulling van de plaquette** aan de noordoostzijde van de kerk plaatsvinden. Eerwaarde heer pastoor zal deze plaquette inzegenen en worden de gevallen herdacht. De plaquette hangt naast het oorlogsmonument van de vier Engelse omgekomen bemanningsleden die in de nacht van 2 op 3 juli 1941 in Itteren met hun Whitley bommenwerper neerstortten.

Daarna zal bij café 't Trefpunt het **herinneringsboekje** te koop worden aangeboden. Hierin staan de verhalen van de tien omgekomen Itterse slachtoffers. U bent van harte welkom.



Heemkunde Itteren